

## **19 Rechtstraat 35**

### **Icek Gold**

Icek Gold is geboren in 1895 in Polen en is naar Duitsland vertrokken waar hij in 1926 in Duisburg trouwde en waar Jenny in oktober 1926 en Siegmund in oktober 1927.

In 1932 zijn ze naar Nederland gevlucht en werden toegelaten in het dorpje Heer. Daar hebben zij tot 1939 aan de Schoolstraat gewoond.

Icek ging in de textiel werken en verkocht aan de markt en aan winkels en later handelde hij ook in heren confectie.

In 1939 is de familie vanuit Heer naar de Rechtstraat verhuisd.(Jenny Herzberger door de Holocaust verbonden pag. 33 tot 46.)

In het najaar van 1942 werd een Duitse militair in Maastricht aangevallen, als represaille arresteerden de nazi's 10 willekeurige Maastrichtenaren. Icek Gold was een van deze 10 mannen en hij werd op 9 september 1941 in de gevangenis van Maastricht opgesloten. Hij werd op 11 september 1941 overgebracht naar kamp Amersfoort.( van Rens, Vervolgd in Limburg pag. 102) Alle mannen zouden na enkele dagen weer terugkeren naar Maastricht; 9 mannen kwamen terug maar Icek Gold was daar niet bij. In Amersfoort had men ontdekt dat hij een Jood was. De moeder en kinderen wachtten dus tevergeefs op het station in Maastricht op zijn terugkeer.

Hij was vanuit Amersfoort naar Westerbork getransporteerd en op 16 juli 1942 gedeporteerd naar Auschwitz, waar hij op 18 augustus 1942 is vermoord.