

Kapoenstraat 8 Isaak Sternveld

Adres : Kapoenstraat 8
Naam : Isaak Sternveld
Geboorte : 31 augustus 1861 in Brummen
Arrestatie : 8 april 1943 naar kamp Vught
Transport: van kamp Vught naar kamp Westerbork 9 mei 1943
Deportatie : 11 mei 1943
Trein : 63 met 1446 personen
Vermoord : 14 mei 1943 in Sobibor
Leeftijd : 81 jaar
Website op WWW.joodsmonument.nl/nl/page/130932/isaak-sternveld

Bijzonderheden : Op de lijst van begin 1941 waar Joden zich moesten registreren als Jood, en op de burgemeesterlijst van 1942 staat hij vermeld als I.Sternveld. In de Kapoenstraat is Isaak Sternveld op 14 mei 1940 komen wonen. Hii is geboren te Brummen een plaatsje in de buurt van Arnhem aan de IJssel. Er was daar een Joodse Gemeente met synagoge waar nu een monument staat met de namen van de Joden die vanuit die plaats zijn gedeporteerd

Op de bevoeringskaart is geschreven 'zonder beroep' en staat pas op 30 juni 1943 vermeld: 'vertrokken naar Duitsland '.

De eerste en grootste groep Joden is uit Maastricht op 25 augustus 1942 vanuit de school aan de prof. Pieter Willemsstraat naar Westerbork gedeporteerd. De tweede groep is 11 november 1942 gearresteerd aan huis en gedeporteerd naar Westerbork. Bij beide groepen werd als doel aangegeven dat zij ingezet werden voor arbeid in Duitsland. De derde groep bestond uit oudere Maastrichtse Joden, waaronder de 81 jarige Isak Sternveld. Zij werden op 8 april 1943 naar kamp Vught gebracht. Daarmee werd de illusie geschapen dat zij niet via Westerbork naar Duitsland zouden worden vervoerd voor de arbeidsinzet en in Nederland zouden blijven. In werkelijkheid werden zij vanuit Vught via Westerbork naar de vernietigingskampen Sobibor en Auschwitz gedeporteerd. Isaak Sternveld werd in Sobibor vergast. Naar Sobibor werden 34.313 Nederlandse Joden gedeporteerd waarvan slechts 18 personen dit

overleefd hebben. Jules Schelvis behoorde tot deze 18 overlevenden en schreef daarover in 'Binnen de poorten' (1982) en 'Vernietigingskamp Sobibor' (1993).