

**Hubèr Jamin**



## Hubèr Jamin

Hubèr Jamin werd geboren in 1880 en was van beroep gevangenenbewaarder. Volgens Cammaert was hij ook ziekenverzorger in de gevangenis. In de loop van 1943 werden de leefomstandigheden in het huis van bewaring steeds slechter. Er was veel voedseltekort. Buitgemaakte boter werd de gevangenis binnen gesmokkeld door o.a. Hubèr Jamin. Ook wisten bewaarders informatie van verhoren uit het huis van bewaring naar de illegaliteit door te sturen waardoor dreigende arrestaties konden worden voorkomen. ( Cammaert p. 528).

Hij kon het verzet steunen door informatie te verstrekken over wanneer verzetsstrijders uit Maastricht naar Vught werden getransporteerd. Enkele malen is getracht deze transporten met knokploegen te overvallen en zo de verzetstrijders te bevrijden. Dit is steeds mislukt mede door verraad.

Ook Hubèr Jamin is het slachtoffer geworden van het verraad van mevrouw Zeguers Boere en is eveneens gearresteerd op 9 mei 1944. Hij werd tenslotte vermoord op 8 maart 1945 in Buchenwald.