

Biografie Hendrik Meulenstein



De in Noord-Brabant geboren Hendrik Meulenstein was schipper van beroep en gehuwd met de schippersdochter Engeline van Schijndel. Zij was Maastrichtse van geboorte. Haar vader runde het schipperscafé aan de Franschensingel 65, naast het café "De Ossekop".

Hendrik en Engelina kregen twee zonen en vijf dochters en de oudste zoon bleef de binnenvaart trouw en werd zetschipper.

Het schipperscafé van de schoonvader van Hendrik lag aan de Franschensingel 65, welke liep van en naar de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek (KNP), het gemeentelijk slachthuis en de arbeiderswoonwijk Kreijjedorrep. In

de volksmond werd de Franschensingel de "Lange Weeg" naar het centrum van Maastricht genoemd. De "Korte Weeg" liep via de Biesenwal naar de stad. Naast het schipperscafé werd een aantal kamers verhuurd. De bewoners kwamen vooral uit andere steden en verbleven kort in afwachting van een andere woning.

Tegenover het schipperscafé was een, in de dertigerjaren van de vorige eeuw, stempellokaal voor werkloze mannen gevestigd, dit direct naast de wekelijkse vee- en groentemarkt. Aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart bevond zich zoals we zagen het gemeentelijkslachthuis.

Hendrik nam het schipperscafé in december 1933 van zijn schoonvader over, dat in die tijd al beschikte over een telefoonaansluiting. Hendrik was naast caféhouder, scheepsbevrachter en het bedrijf kreeg de handelsnaam Hendrik Meulenstein-van Schijndel.

In mei 1940 was de Duitse bezetting een feit. De dan 54-jarige Hendrik trad in de zomer van 1940 toe tot de verzetsgroep "Oranje Koerier". Hij stelde de achterkamer van het schipperscafé beschikbaar voor bijeenkomsten van de verzetsgroep.

In de woning van Hendrik werden in een droog gelegde regenput en tussen de dubbele panelen van de kelderdeur wapens en gestolen explosieven van de ENCI verstopt.

Door zijn contacten met de schippers die het Bassin aandeden beschikte de verzetsgroep over bevriende schippers, die met hun boten o.a. wapens, vluchtelingen en onderduikers vervoerden.

In de achterkamer van Hendrik zijn café werden op 29 juni 1941, de verjaardag van Prins Bernard, de eerste tweeduizend illegale pamfletten gemaakt en gedistribueerd door Maastricht.

Op 1 november 1941 werd door de verzetsgroep "Oranje Koerier" voor het eerst het illegale blad de "Oranje Post" gemaakt en in het achterkamertje van het café van Hendrik verdeeld voor distributie in Maastricht en omgeving. Hierna werd het stencilapparaat overgebracht naar de verzetsman Roelf Bartels aan de Heggenstraat 3 te Maastricht.

Hendrik en de schipper Jan Duijnkerke van de stoomboot 'Maria' hielden zich vooral bezig met het verzamelen en doorgeven van militaire informatie. De stoomboot had zijn ligplaats in het Bassin, een steenworp afstand van het schipperscafé van Hendrik.

Jan Duijnkerke behoorde tot de gearresteerden van de verzetsgroep "Oranje Koerier" en werd op 4 maart 1943 in het Duitse concentratiekamp Neuengamme vermoord.

Op 2 december 1941 werd Hendrik gearresteerd door de SD-er Nitsch van Sicherheitsdienst Aussendienststelle Maastricht, na verraad van de Isidore Brandon. Na het verraad volgde de infiltratie van de voormalige communist Andreas Engwirda. Hierna werd de verzetsgroep "Oranje Koerier" opgerold en uitgeschakeld.

Na een rechtszaak werd Hendrik in Schutzhaft genomen en de dan 56-jarige Hendrik werd op 2 februari 1942 vermoord door de Duitsers in het concentratiekamp Neuengamme vermoord.

Hendrikus (Hendrik) Meulensteen, verzetsman, werd geboren op 28 maart 1886 te Dinther (N-Br) en werd op 2 februari 1943, volgens de overlijdensakte in het concentratiekamp Neuengamme vermoord; Hendrik werd 56 jaar. Op 9 februari 1943, zeven dagen na zijn dood stond in het dagblad de Limburger Koerier een algemene kennisgeving van het overlijden van Hendrik Meulensteen. Hendrik Meulensteen werd op 2 december 1941 door de SD opgepakt. Hij was gehuwd met de schippersdochter Engelina Theodora Maria van Schijndel. Zij werd geboren op 6 november 1886 te Maastricht. Zij kregen twee zonen en vijf dochters; een van de zonen, Lambertus Nicolaas Jozef (Lambert) Meulensteen werd geboren op 23 september 1915 te Zaltbommel. Hij was zetschipper op de binnenvaart. Lambert huwde op 20 november 1940 te Maastricht met Maria Elisabeth de Gier.