

## **Biografie Hein Lochtman, geboren 1911, vermoord op 27-2-1945 in Bergen Belsen.**

De pas gewijde priester Hein Lochtman uit Kerkrade werd in september 1939 benoemd tot kapelaan in Limmel. Hij werd bij het verzet betrokken door te zorgen voor onderduikadressen, levensmiddelen, bonnen en geld. Ook in zijn eigen woning verborg hij drie jonge mannen, in de schuilkelder, waar zij studeerden en zelfs examen aflegden bij prof. Cobbenhoven. Deze drie onderduikers – Jan Boumans, Piet Buck en Martin Kloot - hebben zich schuldig gevoeld over de dood van Hein Lochtman.

Door het verraad van mevrouw Zeguers-Boere (zie biografieën Ummels, Lookerman en Houtappel) werd Hein Lochtman op 10 mei 1944 gearresteerd, ondervraagd en gemarteld door de Sipo aan de Wilhelmina Singel (inmiddels Wycker Singel genoemd) en vervolgens op 8 juni 1944 op transport gesteld naar Vught en van daaruit naar Oranienburg. Hij stierf uiteindelijk in Bergen Belsen op 27 februari 1945.