

Cortenstraat 4 - Olga Marie Mainzer-Salomon & Ernst Mainzer

Olga Marie Mainzer-Salomon werd geboren op 2 oktober 1889 in Wirsitz. Dat was toen Duitsland en is nu Polen. Ernst Mainzer op 29 november 1886 in Dortmund.

Ernst Mainzer had - voordat hij Duitsland vanuit Hamburg kon verlaten met het schip de St. Louis - vastgezet in het concentratiekamp Dachau.

Olga Marie en Ernst hebben geprobeerd te ontkomen naar Cuba op de St. Louis en zijn uiteindelijk in Nederland terecht gekomen. De St. Louis was een cruiseschip dat in 1939 de haven van Hamburg met ruim 900 joodse opvarenden verliet. Het lot van de passagiers is in afgelopen jaren nagezocht in een project van het United States Holocaust Memorial Museum. Om Duitsland te ontvluchten verlieten zo'n 930 joden aan boord van dit schip de haven van Hamburg. Het was hun bedoeling in Cuba van boord te gaan. Daar aangekomen, lieten de Cubaanse autoriteiten hen echter niet toe omdat de meesten in het bezit waren van een (tijdelijk) toeristenvisum. Ook de Verenigde Staten lieten ze niet toe. Het schip keerde met vrijwel iedereen terug naar Europa. Uiteindelijk stemden Engeland, Frankrijk, België en Nederland in met het opnemen van de opvarenden. Nederland nam 181 mensen op. Van hen wisten 76 uiteindelijk toch niet aan deportatie wist te ontsnappen.

Bijzonder is, dat een van de passagiers Hannelore Grünberg-Klein was, de moeder van schrijver Arnon Grunberg. Zij heeft de oorlog overleefd en haar herinneringen aan deze reis op de St. Louis opgeschreven in het boek: Zolang er nog tranen zijn. Van de reis van de St. Louis is in 1976 een film gemaakt door Stuart Rosenberg: The Voyage of the Damned.

Olga Marie Mainzer-Salomon en Ernst Mainzer werden beiden vermoord in Auschwitz op 31 augustus 1942.