

Sint Maartenslaan 21

Herman Jacobson werd geboren op 18 juni 1886 in Haarlem. Zijn beide ouders waren Nederlanders, namelijk Barend Jacobson en Rebecca Serlui. Hij had dan ook de Nederlandse nationaliteit en zat op 20 jarige leeftijd in 1906 in militaire dienst.

Hij verhuisde van Eindhoven op 24 februari 1924 naar Maastricht, eerst naar de Gronsvelderlaan 9a en op 18 september 1931 naar de Sint Maartenslaan 21.

Hij woonde hier alleen al heeft Ernst Rosenbach hier ook gewoond maar hij is op 29 september 1934 naar het buitenland vertrokken. De repressie nam toe in Duitsland sedert 1933 met het aan de macht komen van Hitler als alleen heerser en het eerste concentratiekamp Dachau werd al in 1933 geopend. Het zou 12 jaar bestaan tot aan de bevrijding in april 1945 waar 32000 mensen waren gestorven.

Herman zijn beroep was handelsreiziger in rijwielen (fietsen). Hij was niet ingeschreven bij het Joodse Kerkgenootschap, op zijn persoonskaart staat uitdrukkelijk bij godsdienstige gezindte GEEN. Op de persoonskaart stond niettemin wel de J van Jood.

Ook hij moest zich voor de eerste deportatie melden op 25 augustus 1942 aan de Prof. Pieter Willemsstraat, werd diezelfde nacht naar Westerbork vervoerd. De Nederlandse rechercheur Janissen rapporteerde op 26-8-1942 dat Herman Jacobson vanuit een gemeubileerde woning was gedeporteerd vanuit Maastricht. Twee dagen later op 28 augustus 1942 werd Herman naar Auschwitz gedeporteerd. Direct bij aankomst op 56 jarige leeftijd werd in Auschwitz vergast.

Vermeldenswaard is dat hij één van de weinige Limburgse mannen is die toen is vergast want dit transport omvatte geen mannen van 60 jaar en ouder terwijl alle mannen tussen 15 en 55 in Kosel uit de trein zijn gehaald. Er zaten dus maar heel weinig mannen tussen de 55 en 60 jaar in deze trein. Herman Jacobson was 56 jaar en werd op 31 augustus 1942 vermoord.

Na afloop van de oorlog op 24 augustus 1945 informeerde de vrouw van Louis Salomon (steentje in de Battalaan), Yvonne Salomon-Mertens in een advertentie naar berichten uit Auschwitz over: Louis Salomon, Max Salomon, Max Karels en Herman Jacobson.

Website op:

<https://www.joodsmonument.nl/nl/page/130858/herman-jacobson>

<http://www.blikopdewereld.nl/geschiedenis/vervolging-joden/provincie-limburg/1103-joodse-slachtoffers-2e-wo-gemeente-maastricht-h-t-m-k>