

Bernard Holtij

Bernard Theodoor Adolf Holtij werd geboren op 29 november 1890 te Amsterdam in zijn ouderlijke woning aan de Dirk van Hasseltsteeg 18, gelegen tussen de Nieuwedijk en de Nieuwezijds Voorburgwal.

Zijn vader Ludwig Carel was banketbakker en het gezin woonde later in 1894 aan de Goudsbloemstraat 133, 2-hoog achter, midden in de Jordaan.

Op 19 mei 1911 vertrok het gezin van de hoefsmid Franz Eduard Holtij, de oudere broer van Bernhard vanuit de Marnixstraat 181-II voorhuis, naar Keulen (Dld). Bernard maakte na de dood van zijn ouders namelijk deel uit van het gezin van zijn broer Franz en ging met hen mee naar Keulen.

Bernhard was bij zijn geboorte Evangelisch Luthers en werd op 13 november 1894 met bronchitis opgenomen in het ziekenhuis Buitengasthuis aan de Overtoomsevaart te Amsterdam en mocht na tien dagen het ziekenhuis weer verlaten, naar zijn ouderlijk woning in de Jordaan.

Dit proces herhaalde zich op 13 november 1894, hij werd weer in het ziekenhuis Buitengasthuis te Amsterdam opgenomen en mocht nu na negen dagen weer naar zijn ouderlijk huis.

Op 18 oktober 1909 werd de 1.66 meter grote Bernard door de Militieraad vrijgesteld van dienstplicht. Het militieregister vermeldt dat hij een lichamelijke gebrek had, welk gebrek is niet bekend, het zou kunnen dat de bronchitis hem nog steeds parten speelde.

De 38-jarige Bernhard huwde op 28 november 1929 te Amsterdam met de 30-jarige Duitse Maria Lipowsek. Zij werd geboren omstreeks 1899 te Hamborn (Dld) en overleed op 77-jarige leeftijd in juni 1977.

Bernard was meubelmaker en in Amsterdam woonden ze aan de Krommert 1, later omgedoopt in de Admiralengracht. Op 16 september 1930 werd een aangevraagd faillissement van Bernard opgeheven.

Het is niet bekend, wanneer Bernhard Holtij zich in Maastricht vestigde, maar hier trad hij toe tot de Communistische Partij en werd secretaris van de afdeling Maastricht. In Maastricht woonden Bernard en Maria aan de Vissersmaas 4.

Op zaterdag 29 en zondag 30 april 1939 werd in Amsterdam de lijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in Maastricht voor de CPN. Na Ber Kraft stond Bernard Holtij op de 2^e plaats.

Tijdens de oorlog behoorde hij als communist tot de verzetsgroep De Vonk, waar hij zich vooral bezighield met het drukken en verspreiden van illegale lectuur.

Op 28 februari 1941 werden in Maastricht vijf communisten, A. Bos, L. Kraft, Ch. Heuts, J.J. Baartscheer en Bernhard Holtij door de SD gearresteerd en op 28 maart 1941, na een maand in gevangenschap weer vrijgelaten. De arrestatie had te maken met de Februaristaking, die door de communisten met name in Amsterdam was uitgeroepen, tegen de onderdrukking van de Joden.

Bernard Holtij werd de 2^e keer gearresteerd op 25 juni 1941 voor "Jodenbegunstiging", hij bracht van Joden over de grens.

Met twee kameraden werd hij eerst overgebracht naar kamp Schoorl, daarna naar Kamp Amersfoort en vandaaruit kwam hij op 13 december 1941 aan in het Duitse concentratiekamp Neuengamme en kreeg het "Häftlingsnummer 06933".

Hij werd daar ongeveer een maand later vermoord op 10 januari 1942.
Bernard Holtij 's laatste rustplaats is in het Nederlands Erepark Ohlsdorf (BP 73, rij P, graf 22) te Hamburg.

Tijdens de eerste conferentie voor honderdvijftig leden van de CPN op zondag 24 september 1944 werd een *'onroerende stilte'* in achtgenomen en staande werden de namen van de tot dan bekende gevallen die tijdens het verzet tegen de Duitse bezetter werden vermoord. Voor de CPN Maastricht noemde hij de namen van de *'jeugdmakker'* Johan Krol en de kameraden Ber Kraft en Bernhard Holtij.