

Levensverhaal van Henk Brouwers

Hendrikus Antonius Hubertus (Henk) Brouwers is geboren op 19 oktober 1919 te Maastricht en woonde bij zijn ouders aan de Lyonnetstraat 5 in Maastricht. Hij werd op 14 februari 1945 in het concentratiekamp Neuengamme vermoord. Henk was toen pas 25 jaar. Henk, de jongste van het gezin had drie zusters en drie broers; zijn vader Hendrikus Antonius Brouwers is geboren op 8 februari 1879 in de gemeente Wamel (Gld) en werkte bij de Staats Spoorwegen - de voorloper van de Nederlandse Spoorwegen - als conducteur. Zijn moeder Bertha Gremmen werd op 28 maart 1882 in de buurgemeente Druten geboren.

Het gezin woont aanvankelijk in Druten – de geboorteplaats van de moeder in het in het Land van Maas en Waal in de provincie Gelderland en het verhuist op 23 september 1915 naar Maastricht en gaat wonen aan de Brusselsestraat 122, vanaf 7 september 1915 aan de Parallelweg 27 waar Henk in 1919 werd geboren. Daarna op 28 september 1939 verhuisde het gezin naar de Lyonnetstraat 5 in Maastricht. Dicht bij het station. Henk is dan 19 jaar en van beroep administrateur. Hij is rooms-katholiek. In het begin van de oorlog is Henk verloofd met M.C.P. Welters, zij woont in die tijd aan de Papezenweg 3 te Maastricht en zij is op de hoogte van zijn illegale werk tijdens de Duitse bezetting.¹

Eind 1943 leert Henk de *V-Mann* – dus verrader zoals later zou blijken - Frans Jaegers kennen. Het worden “vrienden”. Brouwers werkt dan bij de filiaalhouder W.A.C. Brekelmans van de schoenwinkel van de Firma Van Haren aan de Grote Staat te Maastricht, waar hij Brekelmans vertelt dat hij ondergedoken leeft. Brouwers vertelt verder dat hij naar de Engelse zender luistert samen met Frans Jaegers. Die laatste is op zoek naar een typemachine om de berichten uit te typen. Jaegers komt regelmatig in de schoenzaak en Brouwers en Brekelmans weten niet dat Jaegers voor de SD werkt. In die tijd maken Jaegers en Brouwers illegale pamfletten met daarop een doodskop en de tekst “NSB VERGIF” die ze stiekem aanplakken op de gemeentelijke aanplakborden. In de winter van 1943-1944 gaan ze samen naar 's-Gravenhage op zoek naar een vrouw genaamd Tini Hendriks die volgens Jaegers hen kan helpen naar Engeland te vluchten; ze willen alle twee gaan vechten in het Nederlandse leger. De vrouw vinden ze niet en ze keren onverrichte zaken terug naar Maastricht. Kennelijk wil Jaegers infiltreren in de verzetsbeweging waar Hendriks lid van is; hij gebruikt altijd het smoesje om ergens in een verzetsorganisatie binnen te komen door voor te wenden dat hij naar Zwitserland en Engeland wil vluchten om te dienen in het Nederlandse leger.

Op zondagavond 9 april 1944, rond 19.00 uur lopen J.H. Vaessen, die woont aan de Burgemeester Ceulenstraat 21 samen met zijn vriend Henk Brouwers naar het café van Rosier aan de Lage Kanaaldijk. Ze zien voor het cafe een SD'er staan en Vaessen zegt tegen onderduiker Henk Brouwers dat hij beter weg kan gaan. Brouwers zegt daarop, *'Ben je gek, denk je dat die voor mij komen, ik ga niet terug.'* Met z'n tweeën gaan ze het café naar binnen en zij zien een tweede onbekende in uniform geklede SD'er in het café staan. De SD'er komt direct naar Brouwers toe en vraagt hem of hij Brouwers is en zich kan legitimeren. Na controle van zijn persoonsbewijs wordt Brouwers gearresteerd en afgevoerd. Brouwers belandt via Kamp Amersfoort uiteindelijk in het Duitse concentratiekamp Neuengamme waar hij wordt vermoord. De SD komt alleen voor Brouwers, de andere Persoonsbewijzen worden niet gecontroleerd, het is een gerichte actie.

Voordat Brouwers door de SD wordt gearresteerd maakt hij zijdelings onderdeel uit van de verzetsgroep L.O.-Maastricht. Hij krijgt opdracht om Jo Fehrenbach een onderduiker bij Gonnie Zeguers-Boere te brengen. Deze onderduik is opgezet door deze *V-Frau* (verraadster) – zij die de hele verzetsgroep LO onder leiding van Jo Lokkerman van 6 personen heeft verraden - om zogenaamd te bewijzen naar de verzetsgroep dat zij van goeden wille is.² Jo Lokkerman was sociaal-democraat en lid van de Maastrichtse Gemeenteraad. Met hem werden de verzetsstrijders Houtappel, de broers Ummels, Jamin, kapelaan Lochtman gearresteerd en in Duitse concentratiekampen vermoord. Allen zijn door ons met struikelsteentjes en biografieën herdacht. Helaas opnieuw veel verraad waardoor Henk Brouwers 25 jaar oud in Neuengamme werd vermoord. Voor Henk Brouwers, 25 jaar oud is dit struikelsteentje.

¹ <https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=310&miadt=0&milang=nl&misort=dt%7Cdesc&mi-view=tbl&mip1=hendrikus%20Antonius&mip3=brouwers>

² RHCLGAMGemeentepolitie20108B1946box146dossier916a