

Plaatsen Struikelsteentje voor Jan Willem (Sjeng) Slangen

Korte levensbeschrijving van Sjeng Slangen (* 10-01-1922 - † Bergen-Belsen 22-03-1945) i.v.m. het plaatsen van een struikelsteentje op dinsdag 14 september 2021 om 17.00 u. voor de ingang van het Kapelaan Lochtmanhuis Populierweg 36 te Limmel-Maastricht.



Jan Willem (Sjeng) Slangen



Het te plaatsen struikelsteentje

St. Jansweg 1

Sjeng Slangen werd geboren op 10 januari 1922 achter de kerk van Limmel op de St. Jansweg 1 (tegenwoordig de Willem Alexanderweg) ter hoogte van het huidige Texaco tankstation.

Sjeng was de zoon van Arno, Hubertus Slangen (* 04-04-1889 te Bunde - † 14-03-1939) en Maria, Martha Luijten (* 04-07-1890 te Meerssen - † 05-12-1971).

Hij was de broer van Sjo, Lies, Andries, Lambert, Annie, Giel, Ber en Jeu.

Sjeng was ongehuwd en werkte als magazijnbediende bij N.V. Kristalunie in Maastricht.

Hij was lid van het Patronaat in Limmel en was bevriend met kapelaan Hein Lochtman.

Verplichte tewerkstelling

Tussen 1940 en 1945 werden arbeiders uit bezette gebieden tewerkgesteld in Duitsland.

In eerste instantie was de tewerkstelling vrijwillig, maar dat leverde niet voldoende arbeidskrachten op.

In maart 1942 werd een verordening aangenomen over de verplichte tewerkstelling in Duitsland

Vanaf mei 1943 werden alle mannen tussen de 18 en 35 jaar verplicht om zich voor werk in Duitsland aan te melden. Zo ook Sjeng, hij werd tewerkgesteld als kraanmachinist bij Fried Krupp, het inmiddels grootste staal- en wapen bedrijf in Europa, gelegen te Essen in Duitsland.

Hoeve Rome

Van 1 tot 15 mei 1943 werd Sjeng met ziekteverlof naar huis gestuurd. Hij keerde daarna niet meer terug naar Duitsland, maar dook samen met zijn jongere broer Lambert onder op de boerderij van de familie van de Berg (Hoeve Rome) in Limmel.

Sjeng en Lambert waren lid geworden van een katholieke groep verzetsmensen, waarin een aantal priesters een belangrijke rol hadden.

Kapelaan Hein Lochtman uit Limmel maakte ook deel uit van deze groep.

Verscherpt verhoor en martelen

Op 18 februari 1944 werd Sjeng door de SD'ers R. Nitsch en H. Conrad gearresteerd en ingesloten in het huis van bewaring aan de Minderbroedersberg te Maastricht. Later werd hij overgebracht naar het pand waar de Duitse inlichtingendienst zetelde, naar de beruchte SS- gevangenis aan de Wilhelminasingel 71 (in de oorlog Wijckersingel genoemd) te Maastricht, waar hij o.a. door R. Nitsch aan 'verscherpt verhoor' werd blootgesteld en ook werd gemarteld. Zo hadden ze bij Sjeng onder andere alle tanden uit de mond geslagen, dit werd later ook vastgesteld door zijn oudste zus Lies die hem ging verzorgen omdat hij in zeer slechte gezondheid verkeerde.

Bergen-Belsen

Vanuit Maastricht werd Sjeng naar Withuis-Eijsden overgebracht en op transport gezet naar kamp Vught waar hij op 8 juni 1944 wordt geregistreerd met gevangene nummer P1885 en gevangen wordt gezet in blok 21.

Bij de evacuatie van kamp Vught op 5 en 6 september 1944 werd Sjeng overgebracht naar het Concentratiekamp K2 in Sachsenhausen bij Berlijn waar hij kampnummer 99871 kreeg.

Sjeng werd tewerkgesteld in het nabijgelegen Oranienburg. Waarschijnlijk is hij bij de ontruiming van Sachsenhausen in februari 1945 naar Bergen-Belsen (ten noordoosten van Hannover) gestuurd. Deze tocht van ca. 300 km. moest door de gevangenen te voet worden afgelegd.

Sjeng stierf een maand later op 22 maart 1945, hij was toen 23 jaar.

Initiatief struikelsteentje

Op initiatief van Stichting Joods Cultureel Erfgoed, wordt op dinsdag 14 september 2021 om 17.00 u. voor de ingang van het Kapelaan Lochtmanhuis een struikelsteentje geplaatst door de kunstenaar Gunter Demnig, ter nagedachtenis en blijvende herinnering aan Sjeng Slangen.

Samenkomst is om 16.45 u. in het Kapelaan Lochtmanhuis.

Na de plaatsing van het struikelsteentje is er voor eenieder de gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie en/of een drankje, aangeboden door Stichting beheer Kapelaan Lochtmanhuis.

Uitnodiging

Graag nodigen wij u allen uit om bij de plaatsing van het struikelsteentje aanwezig te zijn.

Opdat wij, allen die de gruwelen van de nazi's niet overleefden, niet vergeten !

En bij deze gelegenheid in het bijzonder: Opdat wij, Sjeng Slangen, niet vergeten !

Met vriendelijke groeten,
Wim Gorren en Jo Slangen