

## **Pol-gegevens Jacob Kaufmann**

Jacob Jacques Kaufmann is geboren op 25 januari 1871 te Lanaken (B); hij wordt 71 jaar. Hij is veehandelaar en trouwt op 1904 met Flora Levij. Zij is geboren op 12 januari 1880 te Keulen (Dld) en overlijdt in haar woning aan de Alexander Battalaan 84 op zaterdag 25 mei 1929 om 04.00 uur te Maastricht; zij wordt 49 jaar. De Joodse godsdienstonderwijzer Isaac de Liver en de winkelier Meijer Goldstein doen op maandag 27 mei 1929 aangifte bij de Burgerlijke Stand.<sup>1</sup>

Op vrijdag 4 november 1904 komt de veehandelaar Jacob Jacques Kaufmann vanuit Lanaken naar Maastricht. Op dezelfde dag komt zijn a.s. vrouw Flora Levy vanuit Keulen (Dld) naar Maastricht. Ze vestigen zich dan aan de Lage Barakken 2-b. Op zaterdag 21 september 1907 verhuist het stel naar de Alexander Battalaan 93 om vijf jaar later in dezelfde straat te gaan wonen op huisnummer 84.<sup>2</sup>

In de jaren voor de Duitse bezetting vormt Jacob Kaufmann samen met de Maastrichtse advocaat Eduard Rudolph von Geldern een hulpcomité voor gevluchte Joden. Het is een van de twee comités. Het andere is opgericht door Arie van Mansum zoon van de koster van de gereformeerde kerk aan het Sterreplein in Maastricht. De laatste zal zich tijdens de Duitse bezetting ontpoppen als een verzetsman die vele Joodse burgers heeft gered. Hij krijgt na de bezetting de Yad Vashem onderscheiding.<sup>3</sup>

Tijdens de Duitse bezetting is het Comité voor Vluchtelingen, gevestigd aan het Koningsplein 20-b, waar later de Joodsche raad voor Maastricht kantoor houdt.<sup>4</sup>

Tijdens de Duitse bezetting is Jacob Kaufmann penningmeester van de Nederlandsch-Israëlitische Hoofdsynagoge Maastricht. Joodse gemeente Maastricht. Door de Joodsche Raad voor Maastricht krijgt hij een *Sperre bis auf Weiteres freigestellt vom Arbeitseinsatz*. Door deze stempel op zijn Persoonsbewijs is hij tijdelijk vrijgesteld van deportaties.

Op 5 juli 1942 om 20.00 uur overlijdt Jacob Kaufmann door zelfdoding in zijn woning aan de Heugemerweg 8 te Maastricht. Aangifte van zijn overlijden doet Isaac de Liver.<sup>5</sup>

De eerst volgende bestuursvergadering herdenkt de voorzitter Emile Weslij hem als *'iemand met een goed hart'*. Jacob Kaufmann verdient terecht alle lof van de Joodse gemeente.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> RHCLGAMoverlijdensaktegemeenteMaastricht1929-akte396

<sup>2</sup> RHCLGAMGemeenteMaastricht20.096A\_189\_0190.jpg

<sup>3</sup> Dr. H. van Rens, Vervolgd in Limburg, Maaslandse Monografieën, deel 76, pagina 56

<sup>4</sup> RHCLJoodseSynagogeVaals

<sup>5</sup> RHCLGAMoverlijdensaktegemeenteMaastricht1942-akte437

<sup>6</sup> Dr. H. van Rens, Vervolgd in Limburg, Maaslandse Monografieën, deel 76, pagina 179