

Onze vader, Emile Wesly was 4 jaar en de jongste van drie zonen, toen zijn moeder Adelheid Charlotte Schlicher overleed. Grootvader Leonard trouwde opnieuw, ditmaal met Jenny Kahn en in dit tweede huwelijk werden twee meisjes geboren, Adèle en Bertha Elsa.

Toen onze moeder in 1934 haar nicht in Maastricht bezocht, was het Else, de boezem vriendin van deze nicht, die haar broer Emile aan onze moeder voorstelde.

Onze tante Else werd geboren in Maastricht op 1 februari 1907. Ze woonde op de Kesselkade 48, het adres van haar vaders slagerij. Niets is bekend over haar leven totdat ze onze ouders aan elkaar voorstelde. Else werkte als Rijkstelefoniste.

Op 9 Januari 1942 trad ze in het huwelijksbootje met Herman Sachs en verhuisde met hem naar Winschoten. Herman had aldaar een machinale Spiegel- en Lijstenmakerij. Else was zwanger toen ze met haar man op transport naar Westerbork werd gestuurd. Daar, in Westerbork in 1943, werd hun kind geboren dat korte tijd later, daar overleed. Samen met haar man werd ze gedeporteerd naar Sobibor en bij aankomst daar vergast.

Tante Else.

Een naam waar verder weinig persoonlijke herinneringen aan vast zitten. Waarom? Ik weet het niet. Tante Else zal best wel vaak bij onze ouders Emile en Fränzi Wesly aan de overkant zijn binnengelopen. Was ik te jong om herinneringen aan haar te bewaren? Waren er andere redenen? Mijn moeder vertelde dat ik graag gehurkt bij haar zat en duim zuigend met de vrije hand de plooiën in haar nylon kousen achter de knie zachtjes aaiide. Eén tastbaar aandenken dat ze mij op mijn zesde verjaardag gaf, is het boek "Het Dwergjesfeest", van Alfred Listal, nog steeds in mijn bezit. Met een met de hand geschreven inscriptie: "op mijn zesde verjaardag van tante Else en oom Herman." Verder niets. En dat is wat er overblijft ter herinnering aan een mensenleven!

Ik ben de Stichting Struikelsteentjes Maastricht zeer erkentelijk. Ik ben dankbaar dat er uiteindelijk toch nóg een tastbare herinnering is aan onze tante Else, haar man Herman en hun baby'tje Louis Leonard, hier vóór de woning van Kon. Clovisstraat 16A.

Leni Wesly,

25 Augustus 2022