

Michiel Wijngaard

Michiel Wijngaard wordt geboren in Maastricht op 19 juni 1889. Hij is de zoon van de Maastrichtenaar Jacob Wijngaard en Hélène Lantsman. Hélène is geboren in het Belgische Hasselt. Het echtpaar heeft 7 kinderen waarvan de oudste vier allemaal geboren worden in Brussel:

- Rica (1868 – 1918) – zij zal trouwen met de Maastrichtenaar Leonardus Beckers.
- Bernard (1871 - 1906)
- Maurice (1873 – 1943). Voor Maurice is ook een struikelsteentje gelegd aan de Raamstraat 50.
- Caroline (1875 – 1917) – zij zal trouwen met Jacob Horwitz.
- Rebecca (1878 – 1960) geboren in Anderlecht. Rebecca zal trouwen met Abraham Falkenburg.
- Johanna (Anna) (1881 – 1942) geboren in Maastricht en zal trouwen met Felix Nooitrust.
- **Michiel** (Michel) (1889 – 1942) geboren in Maastricht.

Ergens in de periode 1875 en 1878 verhuist het gezin van Brussel naar Anderlecht. Daar wordt Michiels zus Rebecca geboren. Na enkele jaren in Anderlecht gewoond te hebben vertrekt het gezin Wijngaard in 1879 naar Maastricht.¹ Michel is dan nog niet geboren. Na wat omzwervingen gaat het gezin wonen aan de Raamstraat 50.

Aan het einde van de negentiende/begin 20^e eeuw vliegen Michiels broers en zussen met hun partners uit. Anna gaat naar Rotterdam en Münster, Rebecca woont een tijdje in Brussel en Duitsland. Ook Maurice vertrekt; hij gaat naar Rotterdam en zal zich in 1906 ook nog tijdelijk in Düsseldorf vestigen.² Bernard vertrekt begin maart 1896 naar Düsseldorf. Hij wordt er opgesloten in een gesticht voor krankzinnigen en overlijdt er op 15 april 1906. Waarschijnlijk gaat Michiels broer Maurice in die periode naar Düsseldorf gaat om bij Bernard te zijn, diens begrafenis te regelen en te zorgen dat Bernards spullen opgeruimd worden.³ Zelf vertrekt Michiel in 1906 voor een poosje naar het Duitse Eschweiler, een plaatsje vlak over de grens bij Heerlen.⁴ Op enig moment keert hij weer terug naar de Raamstraat 50. In de loop van twintigste eeuw keert ook een deel van zijn broers en zussen weer terug naar Maastricht.

Net als zijn broer Maurice is Michiel nooit getrouwd geweest. Hij was winkelbediende en venter van beroep.⁵ In november 1927 vieren zijn ouders hun 60 jarige huwelijksfeest. Ter gelegenheid daarvan is onderstaande foto genomen waarop ook Michiel te zien is.

¹ RHCL, 20.096A Bevolkingsregisters Maastricht, 1850-1920, inv. no. 81.

² RHCL, 20.096A Bevolkingsregisters Maastricht, 1850-1920, inv. nos. 246 en 209.

³ Informatie afkomstig van het Stadsarchief Düsseldorf.

⁴ RHCL, 20.096A Bevolkingsregisters Maastricht, 1850-1920, inv. no. 246.

⁵ Persoonskaart Michiel Wijngaard.

⁶ RHCL, 20.096A Bevolkingsregisters Maastricht, 1850-1920, inv. no 126.



De familie Wijngaard.

Oorlog

Wanneer op 25 augustus 1942 de eerste grote deportatie van joodse inwoners uit Limburg naar Westerbork plaatsvindt moet Michiel mee op transport naar Westerbork. Daar verblijft hij maar kortstondig want op 28 augustus 1942 wordt Michiel gedeporteerd naar Auschwitz. Daar wordt hij op 31 augustus 1942 vermoord. Michiel is dan 53 jaar oud.

Omdat mensen ouder dan 60 jaar in augustus 1942 niet op transport hoefden, bleef Maurice achter in Maastricht. Maar ook hij overleefde de oorlog niet. Maurice wordt in Sobibor vermoord op 5 maart 1943. Hij is dan 69 jaar oud.



Het huis aan de Raamstraat 50 is na de oorlog afgebroken en daarom leggen wij Michiels struikelsteentje vlakbij aan het Lakenweversplein in Maastricht.

Foto uit 1962 Raamstraat 50 Maastricht. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed