

MENACHEM FEIBISCH ROSENFELD

Menachem Feibisch Rosenfeld werd op 14 augustus 1864 in Radziechow, Polen (zuidwesten van Krakau) geboren. Hij trouwde met de even oude (25 mei 1864 uit het Poolse Kamjanko, 40 km ten noorden van Lviv) **Gitel** Etel Nachtgeist. Hij was koopman in galanterieën en aangesloten bij het NIK.

Menachem woonde – de eerste jaren nog met zijn partner Gitel - vanaf 5 juli 1927 tot 3 maart 1941 in bij hun dochter Masche in Rolde (Drente). Gitel overleed reeds voor de oorlog in 1935.

Zes jaar later vertrok Menachem naar Maastricht. Kortom Menachem kwam in 1927 naar Nederland en woonde in Rolde bij zijn dochter tot hij naar Maastricht vertrok in 1941.

Masche Fiesler-Nachtgeist, deze dochter, werd op 22 december 1893 geboren in dezelfde plaats namelijk Kamjanko als waar haar moeder was geboren. Op 48 jarige leeftijd werd zij in oktober 1942 in

Auschwitz vermoord met haar 48 jarige man – Israël Majer - en hun 14 jarige zoontje Aron Simon.

Israël Majer Fiesler was handelaar in garen en band. Het gezin hield zich aan de joodse tradities. Israël Majer werkte niet op zaterdag. Op de joodse feestdagen gingen ze naar sjoel (synagoge) in Assen. Aan de vooravond van de deportaties woonden in Rolde twaalf joden. De plaatselijke veldwachter zorgde er voor dat zij allemaal op **2 oktober 1942** naar Westerbork werden gebracht.

Zij worden herdacht op een gedenksteen in Rolde waar zij woonden op het adres Nooitgedacht no. 17. Aron Simon werd op **15 oktober** 1942 vermoord en was toen pas 14 jaar. De trein vertrok op maandag **12 oktober** 1942 uit Westerbork met 1711 personen.

Eerst woonde Menachem in Maastricht twee maanden aan de Frankenstraat 130 en vanaf 1 mei 1941 hier aan de Statensingel 193. Ook hij zal net als Paula waarschijnlijk in februari 1943 gedwongen zijn geweest dit

huis te verlaten en nog korte tijd te gaan wonen aan de Akerstraat 18 bij een andere Joodse familie Markx en Leiser (zie deze website). Voor deze twee families zijn al steentjes in Eisden en Maastricht gelegd.

Een dag na Paula werd Menachem op 9 april 1943 gearresteerd en naar Vught over gebracht. In kamp Vught – het enige kamp in Nederland dat rechtstreeks onder de SS ressorteerde – bleef hij precies één maand want op 9 mei 1943 kwam hij aan in Westerbork in barak 57. Een week later op 18 mei 1943 werd hij vanuit Westerbork naar Sobibor gedeporteerd en bij aankomst op drie dagen later op 21 mei 1943 meteen vergast.

In deze trein van 18 mei met 2862 personen zat ook Vallij Rosenbund. Menachem was toen 78 jaar. Menachem en Vallij werden op dezelfde dag in Auschwitz vermoord. Voor Menachem, Vallij en Paula leggen wij nu een steentje voor hun laatste woonhuis in Maastricht.